

**Zondag 23 augustus 2020**

**Orgelspel**

**Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst**

**Psalm 84:1,3**

Couplet 1 leest de voorganger

Couplet 3 speelt de organist

*[de gemeente gaat staan]*

v: **Onze hulp** ...

v: en **op de drempel** van de dienst bidden wij: ...

**Psalm 84:6**, gespeeld door de organist

*[daarna gaan allen zitten]*

**Inleidende woorden**

**Lied 280**, De vreugde voert ons naar dit huis, gespeeld door de organist

**Kyrie, bidden en luisteren**

1<sup>e</sup> gebed; eindigt met de woorden: Heer ontferm U over ons

**Orgelspel: Lied 413:3 regel 1**

2<sup>e</sup> gebed; eindigt met de woorden: Heer ontferm U over ons

**Orgelspel: Lied 413:3 regel 1**

3<sup>e</sup> gebed; eindigt met de woorden: Heer ontferm U over ons

**Orgelspel: Lied 413:3 regel 1**

4<sup>e</sup> gebed [= voorlezen van geheel vers 3]:

Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan  
laat ons niet verloren gaan.

**Orgelspel: Lied 413:3**

**Gloria, spreken en luisteren:**

**Orgelspel: Lied 413:1**

<b>De SCHRIFTEN, geopend en gelezen</b>
---

**Gebied van de zondag**

**Inleiding op de lezingen**

**Luisterlied voor de Lezingen: Gij die de stomgeslagen mond verstaat.**

1 Gij die de stomgeslagen mond verstaat  
van alle stervelingen die wij zijn,  
wij roepen U de naam toe van een mens,  
Jezus, de zoon der mensen Uw geliefde.

2 Nooit sprak een mens als hij,  
in hem verstonden wij uw bestaan  
de zin van ons bestaan.  
Hij is Uw woord geweest, hij heeft volbracht  
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

3 Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen.  
Zie alle stervelingen van de wereld,  
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,  
vragen wij U hebt Gij hen nog gezien?

4 Waarom genadeloos vernietigd worden,  
de armsten van de wereld, uw geliefden;  
waarom wij die met weinigen bezitten  
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

5 geen wereld maken die in vrede is,  
een nieuwe orde van gerechtigheid.  
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:  
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

6 Gij die dit woord ons ingegeven hebt,  
een bron van kracht en moed en zeker weten,  
Gij die het licht in ons geschapen hebt:  
dat niet de duisternis ons overmeestert.

7 dat niet het laatste woord is aan de dood,  
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,  
Gij die ons afgested hebt op uw stem,  
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

8 Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,  
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,  
wij roepen U de naam toe van uw mens,  
Israël, deze aarde uw geliefde.

**Lezing: Genesis 1:1-5, én 9-10, 26**

**Orgelspel: Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren**

**Evangelie-lezing: Lukas 8:40-56**

**Orgelspel: Lied 632 : 1** Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

**Uitleg en Woordverkondiging**

**Orgelspel: Lied 632 : 2, 3** Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

<b>GEBEDEN en GAVEN</b>
-------------------------

**Voorbeden - stil gebed - ONZE VADER**

**Slotlied: Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde**

**Orgelspel couplet 1 en 2, couplet 3 leest de voorganger, orgelspel couplet 4 en 5**

**Heen/wegzending en zegen**

vg: Amen