

**Liturgie**  
**bij de gedachtenisdienst**  
**op zondag 22 november 2020**  
**in De Edenhof te Een**



Voorganger: Odelia Roorda - Jansen

Organist: Tammo Oldenhuis



# Welkom en mededelingen

## Intochtlied 91a: 1

Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
Hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem een onderkomen,  
Dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend.  
En Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

## Gedicht: 'Van binnen uit'

*Je weg naar het einde is anders  
als je weet van binnen uit,  
dat je wordt geleid,  
dat er in het einde een nieuw begin zal zijn.*

*Je weg naar het einde is anders,  
als je hoopt van binnenuit,  
op licht dat je tegemoet komt van Tegenover,  
licht dat is als een lamp voor je voeten;  
opdat je niet struikelt.*

*Je weg naar het einde is anders,  
als je gelooft dat er Iemand is  
die je bij de hand zal nemen.*

## **Moment van stilte**

### **Drempelgebed**

#### **Lied 91a: 2,3**

Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

### **Gebed om ontferming**

## **Glorialied: 304**

Zing van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
houd Hem in ere!

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luister naar Hem het woord van also hoge:  
houd Hem in ere!

Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere!

## **Gebed bij de opening van de Schriften**

**Lezing: Exodus 3: 11 - 15**

**Lied 542: 3,4**

Heer, geef ons moed en doe ons gaan  
uw weg door de woestijn  
en laat uw Zoon een laaiend vuur,  
de nieuwe Mozes zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heil'ge Geest,  
God, die al voor de eerste mens  
belofte zijt geweest.

**Lezing: Lucas 20: 27-40**

**Lied 760: 1,3,4**

Gij zijt de zin van wat wij zijn,  
de harts-fontein  
die water geeft  
dat leven is voor al wat leeft.

Al dwalen we ook ten dode af  
tot over 't graf,  
voorgoed zijt Gij  
ons met uw tederheid nabij.

Wij keren allen tot U weer,  
bemінде Heer  
en grote God.  
Hoe liefelijk is dan ons lot.

**Overdenking**

**Orgelspel**

# Dienst der gedachtenis

Inleiding en het noemen van de namen:

**J.G. de Vries - Noorda** † 30 november 2019

*De mensen die ons hier ontvallen zijn  
worden genoemd in dankbaarheid en pijn.  
Hun leven hebben zij met ons gedeeld,  
de wond van leegte is nog niet geheeld.*

**Jan Ijbema** † 27 januari 2020

*Met elke naam die door ons wordt gespeld,  
is het verhaal van hun bestaan verteld,  
in woorden en gedachten van gemis,  
omdat het nu voorgoed verleden is.*

**Bruis Meijer** † 2 juni 2020

*God u houdt al de namen in uw hand.  
Doe wat u heeft beloofd aan hen gestand:  
en blijf ook aan de levenstijd voorbij,  
in het ons onbekende, aan hun zij.*

Tijdens het voorspel op Lied 825 gedenken we anderen die ons zijn ontvallen.

### **Lied 825: 1,5**

De wereld is van Hem vervuld,  
die 't kennen gaat te boven,  
wiens heerlijkheid ons is verhuld,  
in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien  
wien elk zijn tempel bouwt, in wien  
onwetend wij geloven.

Ja, Hij is elk van ons nabij,  
hoe hemelhoog verheven;  
in Hem bestaan, bewegen wij,  
in Hem is heel ons leven.

Dat heeft Hij aan het licht gebracht:  
de mensen zijn van zijn geslacht,  
voorgoed met Hem verweven.

**Dank en voorbeden, stil gebed, Onze Vader**



## **Slotlied 753: 1,2,6**

Er is een land van louter licht,  
waar heil'gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszeescheidt  
ons van dat zalig land.

God, laat ons staan als Mozes hier,  
hoog in uw zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.

**Zegen**