

Orde van dienst op de 5<sup>de</sup> zondag van de veertigdagentijd  
21 maart 2021 in de Edenhof te Een

Zondag Judica dat betekent: "verschaf mij recht"  
Kleur Paars

Organist : Jan Peter Kroes  
Ouderling van dienst: Martine Postuma  
Techniek : Annemieke Groeneveld

Muziek ( orgelspel)

Welkom en mededelingen

### ***Dienst van voorbereiding***

#### **Moment van stilte**

#### **Bemoediging – drempelgebed- en groet**

Psalm 43: 1, 3 en 4 (orgel) na een toelichting op deze psalm

O God, kom mijn geding beslechten,  
verlos mij van wie U versmaadt.  
Boosdoeners willen met mij rechten,  
die niet aan trouw en waarheid hechten.  
Doe mij ontkomen aan hun haat,  
o HEER, mijn toeverlaat.

O Here God, kom mij bevrijden,  
zend mij Uw waarheid en Uw licht,  
die naar Uw heil'ge berg mij leiden,  
waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht,  
kom voor Uw aangezicht.

Dan ga ik op tot Uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren,  
voor U die al mijn vreugde zijt  
en eindloos mij verblijdt.

**Gebed** we bidden tot God met de woorden van lied 1005

Woorden door de voorganger gesproken en melodie wordt door de organist op het orgel gespeeld.

**We luisteren naar "Be still my soul"** gezongen door The Priest ( CD nr.14)

Met de melodie Finlandia van Jean Sibelius (1865-1957).

Be still my soul the Lord is on thy side  
Bear patiently the cross of grief or pain  
Leave to thy God to order and provide  
In every change He faithful will remain



Be still my soul thy best, thy heavenly friend  
Through thorny ways leads to a joyful end

Be still my soul when dearest friends depart  
And all is darkened in the vale of tears  
Then shalt thou better know His love His heart  
Who comes to soothe thy sorrow and thy fears  
Be still my soul the waves and winds shall know  
His voice who ruled them while He dwelt below

Be still my soul the hour is hastening on  
When we shall be forever with the Lord  
When disappointment grief and fear are gone  
Sorrow forgot love's purest joys restored  
Be still my soul when change and tears are past  
All safe and blessed we shall meet at last

### ***Dienst van het woord***

#### **Gebed**

**Verhaal: De Graankorrel en de Mier** een verhaal voor jong en oud

Bijbellesing uit het oude testament: Jeremia 31; 31-34



<sup>31</sup>De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, <sup>32</sup>een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. <sup>33</sup>Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. <sup>34</sup>Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

**We luisteren of zingen:** Psalm 51a “God herschep mijn hart” CD Met hart en Ziel II

God, herschep mijn hart,  
Refrein  
God, herschep mijn hart,  
herschep mijn hart, maak het zuiver.

Wees mij God, in uw goedheid genadig,  
neem in uw oneindig erbarmen  
mijn overtredingen weg.

Zuiver mij geheel van mijn zonde,  
reinig mij van wat ik misdeed.

Verban mij niet: ver van uw aanschijn,  
noch onttrek mij uw heilige geest.

Hergeef mij het geluk om uw heil,  
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.

Bijbellesing uit het Nieuwe testament : Johannes 12: 20-33

### **Jezus spreekt over zijn dood**

<sup>20</sup>Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. <sup>21</sup>Zij gingen naar Filippus uit Betsaida in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. <sup>22</sup>Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. <sup>23</sup>Jezus zei: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. <sup>24</sup>Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. <sup>25</sup>Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. <sup>26</sup>Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

<sup>27</sup>Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. <sup>28</sup>Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.' Toen klonk er een stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.' <sup>29</sup>De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 'Een donderslag!' Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. <sup>30</sup>Jezus zei: 'Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. <sup>31</sup>Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. <sup>32</sup>Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.' <sup>33</sup>Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.

### **We luisteren naar "Als de graankorrel" CD Als de graankorrel sterft...nr 3**

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf;  
Maar als zij sterft, brengt zij veel vruchten voort.

### **Overdenking**

#### **Muziek ( orgelspel)**

#### **We luisteren/ zingen lied 319: 1, 5 en 7 (orgel)**

Alles wat er staat geschreven,  
Heer doe ons verstaan,  
want uw woorden zijn ons leven,  
spreek ons aan!

Jezus heeft het laatst gesproken  
en zijn stem gaat voort,  
want als graan is Hij gebroken  
woord voor woord.

Gij gaat onze aard' te boven,  
zend uw adem neer,  
heel de aarde moet U loven  
meer en meer.

### ***Dienst van gaven en gebeden***

#### **Gebeden**

#### **We luisteren naar het slotlied: "Een Lichtpuntje" ( CD )**

Gezongen door een mannenkoor met op het orgel Marnix Onrust

**GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN**  
(Melodie: Psalm 42 -tekst: ds. A.F. Troost)

God, hoe graag zou ik weer komen  
waar uw kerk één lofzang is -  
nu nog ver, om van te dromen,  
harten boordevol gemis.  
Ooit was alles zo gewoon:  
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,  
stemmen, stilte, al die mensen -  
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen  
juist nu ik niet zingen mag!  
Waar, waar zijn nu al die dingen  
die ik liefhad, zó graag zag:  
bidden, danken in uw huis,  
aan uw tafel, rond het kruis  
zwijgen, spreken, lachen, huilen -  
bij U rusten, bij U schuilen...

God, hoe graag... Laat ons weer komen  
dit of anders volgend jaar,  
laat ons bloeien als de bomen -  
onze dromen, maak ze waar!  
Laat ons weer vol vreugde zien,  
wie weet binnenkort misschien,  
wat wij nu zo vurig hopen:  
wagenwijd uw deuren open!

**Zending en zegen**