

## ORDE VAN DIENST

Zondag 14 maart 2021

### Zondag Laetare

Kleur:	paars
Voorganger:	Petra de Kruijf
Organist:	Tammo Oldenhuis
Ouderling van dienst:	Jan Peter Kroes
Techniek:	Annemieke Groeneveld



**Thema: BROOD GENOEG VOOR IEDEREEN**

### Orgelspel

**Welkom en mededelingen** (*ouderling van dienst*)

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

### Eerste lied **Wees hier aanwezig (VL 500)**

*Tom Lowenthal,  
CD Wees hier aanwezig*

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven  
Dat ik horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,  
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.  
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte  
Dat wij niet vallen terug in het stof.  
Zend uw geest en kom ons bevrijden.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij u horen, dat wij U leven  
Mensen voor mensen, alles voor allen.

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

### Votum en Groet

### Gebed

## Lied 546: 1, 3, 4 (Orgel)

Wees blijde nu, in 't midden van het lijden,  
Verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,  
de koning komt de vredesstad bevrijden  
en de woestijn zal bloeien als een roos.

Jeruzalem, de stad van de belofte  
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand  
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte  
en maakt de aarde tot zijn vaderland.

Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden  
in heel de wereld overvloed van brood.  
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden,  
de dageraad van God is rozerood.

DIENST VAN HET WOORD

### Gebed om de Heilige Geest

**De wondersteen,** *een verhaal voor de kinderen*

**Muziek**

<https://www.youtube.com/watch?v=rTFellxgj7w>



**Schriftlezing: Johannes 6: 1 -15**

## Lied 836: 1, 3, 4 (Orgel)

O Heer die onze Vader zijt.  
vergeef ons onze schuld  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld,  
met liefde zijn vervuld.

O vrede van Tiberias,  
O heuvels in het rond,  
waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas  
en in hun midden stond,  
en in hun midden stond.

Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis  
Neem van ons hart, de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is,  
hoe schoon uw vrede is.

## **Uitleg en verkondiging**

**Muziek: Taizé** (*CD Lieder en uit Taizé nr 18*)

Loof den Heer, onze God! Loof den Heer, onze God!

## **DIENST VAN HET ANTWOORD**

### **Gebeden**

### **Slotlied      Lied 910: 1, 2 (orgel)**

Soms groet een licht van vreugde  
de Christen als hij zingt:  
de Heer is 't die met vleugels  
van liefde hem omringt.  
Loopt alles ons ook tegen  
Hij zal ons 't goede doen,  
Hij geeft na donk' re regen  
een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken  
t' geheim van onze Heer,  
het heil dat Hij wil schenken,  
dat nieuw is altijd weer.  
Bevrijd van onze zorgen  
begroeten wij de dag  
en vrezen niet de morgen  
wat hij ook brengen mag.

### **Zegenbede**

***Uit: ZIJsporen, liturgie in het spoor van vrouwen.***

Ga nu maar, vlieg nu maar uit,  
de weg ligt voor je open.  
En wie een weg van liefde gaat  
zal nooit verloren lopen.

Ga nu maar; je ben niet alleen,  
je zult met velen reizen.  
Die weten van dat land, dat licht  
waarheen Gods woorden wijzen.

Ga maar, sla je vleugels uit,  
ontdek de nacht, de dagen.  
Want, waar je weg ook langs zal gaan,  
Gods zegen zal je dragen