

**Liturgie voor de kerkdienst  
op zondag 18 april 2021 in De Edenhof te Een.  
Zondag Misericordia Domini 2<sup>e</sup> zondag na Pasen  
“De HEER ontfermt zich over wie Hem vrezen.” Ps.33, 18-19**

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Welkom en mededelingen door de predikant

Zingen Psalm 33,8 “Wij wachten stil op Gods ontferming.”

Aansteken van kaarsen thuis en in de kerk

Votum en groet

Gebed om ontferming 3x gezongen Misericordia (Taize) gitaar Tim

Zingen Psalm 103 C. Bless the Lord my soul” (gitaar Tim)

Gebed bij de opening van de schriften

1<sup>e</sup> Lezing. Johannes 21, 1-14.

De 3<sup>e</sup> verschijning van Jezus bij het meer van Tiberias, deelt brood en vis.

Zingen Gezang 644: 1.3.4.5.

“Terwijl wij Hem bewenen omdat Hij van ons ging” (gitaarbegeleiding Tim)

2<sup>e</sup> Lezing Johannes 21, 15 – 22.

De 3<sup>e</sup> verschijning van Jezus bij het meer van Tiberias,  
vragen aan Simon Petrus, antwoorden van liefde.

Zingen gezang 649: 1.2.3.4.5.6.7. “O Heer blijf toch niet vragen.”

Preek: “Misericordia: De HEER ontfermt zich, over wie Hem vrezen.”

Zingen Gezang 836: 1, 3 en 4. “O HEER, die onze Vader zijt.”

Lezing van geloofsbelijdenis, dankgebed, voorbeden, stilgebed en Onze Vader.  
(gebed afgewisseld met 3x Misericordia (Taize) gitaar Tim)

Zingen gezang 866: 1 en 2 “Zolang als ik op aarde leven zal.” (gitaarbegeleiding Tim.)

Zending en zegen.

Gezang 416: 1 en 2. “Ga met God”